



Abrona • Sterrenberglaan 6 • 3712 XA Huis ter Heide • T 088 201 99 11
info@abrona.nl • abrona.nl

Woondromen



Woondromen

‘het Kán – samen bouwen aan zorg’

30 oktober 2018

Abrona

Inhoud

Woondromen	5
Ik.....	7
Blij.....	9
Zus.....	11
Boot	12
Geen eigen plek.....	13
Kindertehuis	15
Mijn leven liep anders.....	17
Vroeger en nu	19
Vroeger thuis	21
Woondroom	23
Wennen	24
Ik droom	25
Ik wil.....	27
Orionplein	28
Ik zou hier willen wonen!.....	29
Het Binnenbos	31

Droomhuis	33
Veel verhuisd.....	35
1994	37
Gedicht aan mezelf gericht.....	38
Fijn in de nieuwbouw.....	41
Wennen op een berg.....	42
Samen met mijn vriend.....	43

Woondromen

Over wonen kun je dromen
 In je dromen kun je wonen
 Lees de letters van de dromen
 Noem het droomwonen
 of woondromen
 Je wilt wonen
 hoe je wilt leven
 wie je bent en wat je wilt zijn
 Een bundeltje dromen over wonen
 over het verlangen
 de toekomst en heden
 Om je te verwonderen
 te laten raken
 te laten dromen.

Jan Duenk
Bestuurder Abrona



Ik

Ik was pas zeven
mijn pappa en mamma hadden het druk
veel broertjes en zusjes
en ook een melkzaak
ze werkten zich een ongeluk
en ik... lastig
dus moest ik naar Arnhem, alleen
kindertehuis... en ik wilde zo graag naar huis.

Teun Brouwer



Blij

Blij ben ik
dat het vroeger voorbij is
ik ben tevee
met mijn grote tv
een eigen kamer voor mij
daar aan denken, maakt mij blij
mijn eigenste plek
geef ik nooit op
ben toch niet Gek!

Teun Brouwer



Zus

Mijn zus
die hoort bij mij
we wonen op de boerderij
koeien, geiten en het paard
die kennen mij
een tehuis hoeft er niet bij.

Harrie Baars

Boot

Varen met pappa, mamma en zusjes
lange tijd onderweg
we moesten van Indië weg
gevaarlijk -daar wonen
met zovelen- in het kamp,
maar we hadden nog elkaar.

Trees Winter

Geen eigen plek

Lange gangen om te boenen
slaapzalen en heel vroeg op
plankje voor je spullen
het vlees moet het eerste op
eten met zo velen
geen eigen plek
nooit eens verwend
dat weet ik nog
wanneer je bijna tachtig bent.

Truus Bogers



Kindertehuis

Is groot
als je zelf klein bent
denken over vroeger
doet zeer
weet je.... ik weet het niet meer.

Rietje Rambach



Mijn leven liep anders

Het was gezellig met elkaar
om de tafel, spelletjes
buiten regen, binnen ook!
een hoop arremoei
oude huizen, geen douche
warm water moesten we kopen
in de teil met je broer
wim en zus waren beddepiesers

mijn leven liep anders
het ging niet meer goed
daarom moest ik naar Abrona
alles werd anders
nu zijn er nummers, trappen en een lift
een kantoortje, leiding op 120
bellen als er wat gebeurt
alles veranderde

ik hou van het bos
wonen, als een boswachter
dat vind ik mooi
vogeltjes horen fluiten
lekker vissen, lekker rustig
wandelen met een vrouwtje
bramen plukken
gezellig samen op de hei.

Kobus Quakernaat



Vroeger en nu

Wij woonden
op de Croeselaan nummer 263
herinneringen, zo fijn
samen in een stapelbed
baby, zusje, broers
zus uit huis, wij een eigen bed

in de teil met een jongen
buiten gingen we tollen
wandelen met de kinderwagen
kleine kamertjes
en twee keer verhuisd
op een flat was het wennen

nu heb ik een eigen kamer
met een balkon
een mooi bed, eigen tv
allemaal nieuwe spullen
een lekkere luie stoel
een televisie
een wc voor mezelf

wat ik wil?
gezellig thee drinken
met iemand samen.

Ria le Maitre



Ria Cazant:
Hier woon ik

Vroeger thuis

Papa, mama, broer en zus
op de boerderij
buiten schapen voeren
schaapjes vasthouden
kippen, ik ging eieren rapen
op zolder slaap ik

toen ging ik weg
naar de Veldhof
eigen badkamer
eigen keukentje
met mensen samen
in de huiskamer
lekkere maaltijden

Corry, Kobus, Truus,
Annemarie, Martine en Gijs
goeiemorgen allemaal!

Ria Cazant



Woondroom

Ik droomde dat ik woonde
in een paddenstoel
een vliegenzwam
met vijf verdiepingen
het is er lekker koel

met een rood dak
trappen en ramen
in een groot groen bos
daar ben ik alleen
niet samen

op elke verdieping iets te doen
beneden kan ik slapen
kijken naar een deeveede
eten doe ik boven
dan zie ik de zee

ik kan er uitrusten
eten maken voor de dieren
die wonen om mij heen
eekhoorns, herten en een konijn
samen hebben we het fijn.

Mario van Rossum

Wennen

Vroeger was mijn huis niet leuk
geen ruimte genoeg
de tuin, te vol, te druk
mijn vader had een geheim
ineens gingen we verhuizen

ik moest wennen aan alles
een nieuwe straat
een nieuwe chauffeur
er was nog helemaal niks
alles was nieuw en kaal

mijn broer ging uit huis
ik was jaloers
alleen wonen wilde ik ook
we zijn gaan zoeken
Zuiderbreedte was leuk

weer moest ik wennen
andere bewoners
andere afspraken
leren koken
hoe hou ik een pan vast?

Lotte Geytenbeek

Ik droom

Een huis met veel ruimte
vlakbij het theater
met een jacuzzi bad
met bubbels, lekker warm
en een vriendje

grapjes maken met hem
kusjes geven
dansen in de bubbels
kippensoep eten
lekker ding!

Lotte Geytenbeek



Ik wil

Ik wil zelfstandig wonen
alles zelf doen
zonder mama en papa
met begeleiders
nieuwe bewoners

ik wil heel veel meemaken
dat is spannend
een heel andere plek
met verhuizen
mama gaat mij helpen

ik wil een eigen kamer
met een ventilator
een heel groot bed
een douche met waterdruppels
en heel veel schilderijen

ik wil plezier gaan voelen
kookboeken en kleurboeken
geen drukte en lawaai
iemand moet mij leren omgaan
met dat wat ik niet wil

ik ga heel veel leren.

Julie Tonen

Orionplein

Ik woon op het Orionplein 6
afd. b2
ik weet niet precies
eerst op de Sirius
Zuiderkruis
toen kwam ditte
weet niet precies meer
2000 zoveel, denk ik
geen twintig jaar
ook geen 10 jaar
ik kwam hier
eerst in Driebergen
zelfstandig begeleid

kon daar niet geholpen worden
daar moet je mee leren leven
hier wel
nog steeds moeite mee.
Ieder leven heb z'n betekenis
ieder mens heb z'n wens.

Rob Falkenberg

Ik zou hier willen wonen!

Ik ben op de Sterrenberg gekomen
toen mijn vader werk zocht voor mij
ik was 20 jaar
het was klein
er was een grote tuin waarin
groente verbouwd werd
ik woonde toen nog bij mijn vader
in Soesterberg
eerst was Sterrenberg klein
en nu is het groot omdat er
huizen werden gebouwd
ik zou hier willen wonen!
dan ben ik dicht bij mijn werk.

Edo van Rijkom



Het Binnenbos

Het Binnenbos met de dieren daar binnen lopen ze los herten, uilen en ze vliegen tegen de muren op en dat duurt geen uren want dat geeft troep en de herten komen op bezoek met een kopje thee wie doet er mee?

Iris de Rooij



Droomhuis

Mijn droomhuis staat in Den Haag
bij het strand en de duinen
waar de zee is, en mensen struinen
maar het is nogal vaag
wanneer ik verhuizen kan
het gaat allemaal zo traag
eerst rehabiliteren, dan niet alles forceren
proberen
werken aan het droomhuis in Den Haag
dat is eigenlijk alles wat ik vraag.

Sybille Gerritse



Veel verhuisd

Het was wel wennen toen ik uit huis ging
aan de omschakeling en de afspraken
maar nu is alles weer goed
mijn leiding is soepel geworden met mij
veel vrijheid was goed
de droom heel fijn, mooi appartement
hoe ik het heb ingericht
tuintje met klein terras
ik doe af en toe boodschappen
heel netjes mijn appartement
alles open lastig maar ik wel
goed omgaan, veel mooie natuur
en veel bomen
hobbies zijn voetbal, hardlopen, fitnes, tekenen
gezellig bij familie, mamma lekker koken.

Martin Luhulima



1994

Ik vond het leuk
ik moest overgeven
mijn moeder ging mee
het terrein was groot
uit de centrale keuken kwam het eten
ik had een kleine kamer
nu heb ik een appartement
ik heb foto's van alles
ik ben blij met mijn appartement
ook in de huiskamer
ik krijg af en toe pmt voor
om te gaan met spanning
daarna krijg ik een extra pilletje buspiron
ik wil niet veranderen, de groep is fijn
ik speel keyboard bij de Sterrenklanken
en zing in het koor.

Danny Brink

Gedicht aan mezelf gericht

Op de Noordkroon heel erg streng
moesten alles delen met elkaar
een beetje raar
maar kwam toch voor elkaar
kamertje 3 bij 4 op de Noordkroon
tranen laten stromen
de leiding zegt, het komt altijd goed
een aantal jaar daar gewoond

omdat ik zelfstandig begon te worden
verhuisd, naar Zonnelaan gegaan
andere ruimte, daar was het mooi
met ouders nieuwe spullen gekocht
kersenhouten meubels, antieke klokken
pendules en open haard

de mensen waren agressief
ik moest weg
ik vond het wel erg jammer

toen verhuisd naar Sterrenburglaan 70
op mijn plaats
de leiding geeft aan dat ik gegroeid ben
in positieve zin

dat vind ik leuk
Ik doe alles zelfstandig, mijn wasjes zelf
mijn boodschappen ook zelf
mijn tuin doe ik ook
blij met mijn tuintje
om half 5 een gesprek met de leiding

veel aanloop, ook kennissen uit de buurt
familieleden, zwagers, zusters, neven en
nichten, ooms en tantes

ik zou niets anders willen in mijn leven
waar ik woon wil ik oud worden
van de leuke dingen genieten
van de mensen om mij heen

ik heb geen wensen meer
ik wil hier oud worden
blij mee.

Arie Heiwegen



Fijn in de nieuwbouw

Ik ben hier terecht gekomen
 in 2012 ben ik verhuisd naar de
 nieuwbouw Zonnelaan
 want ik heb het heel dag spannend
 het was erg mooi
 het is mooi weer
 wat vind ik het fijn in de nieuwbouw
 vind ik fijn met kinderen
 ik heb een vriend
 ik voetbal met kleine kinderen
 ik zit in het G team, mijn kamer was erg klein

ik heb een goede persoonlijk begeleider
 ik heb een leuke maat
 hij heet Jeroen
 ik heb een appartement
 met een keukenblok

het is veranderd
 ik heb veel vrijheid
 ik heb het naar mijn zin
 het wordt weer gezellig
 ik heb veel vrienden
 dat het goed mag gaan.

Ilse Dannarag

Wennen op een berg

In 1984 op Abrona
op locatie Sterrenberg
het was wennen op een berg

sneeuw
mijn ouders zijn mee geweest
ik maakte indruk op alle bewoners
van de groep
lege kamer ik ging naar mijn leiding
ik had hele fijne leiding
woon heel fijn Sterrenberglaan tien.

Janet van Nieuwendijk

Samen met mijn vriend

Het wonen op Orionplein is hier prima
er is goede verzorging
ik woonde eerst ergens anders
toen werd ik ziek, heel erg ziek
ik kon niks meer, ging bijna dood
toen ben ik op Orionplein komen wonen
ik kreeg een grote kamer, het is een
mooie kamer
met een dekenkist uit Indonesië
het is nog een beetje rommelig
er wordt nog geschilderd
er hangt een mooi schilderij van mijn vriend
met auto's er op en er komen er nog meer

ik heb een vriend hier wonen
hij heet Jo, hij is erg lief
ik ben meer bij hem dan op Orionplein
samen naar de kerk, heeft mij
op het koor geplaatst
samen naar het koor, doen heel veel
samen.

Bart Goewie

Colofon

Deze bundel is gemaakt ter gelegenheid van het symposium:
'het Kán - samen bouwen aan zorg' op 30 oktober 2018

Ontwerp: 2-D'sign - Amersfoort

Ontwerp beeldmerk: Artishock events & marketing - 's-Hertogenbosch

Druk: MultiCopy - Utrecht

© Abrona oktober 2018



Sterrenberglaan 6
3712 XA Huis ter Heide
T 088 201 99 11
info@abrona.nl
abrona.nl

Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abrona.